



GLAD PÅSK



Hej alla häxor

Melodi: Hej Tomtegubbar

Hej alla häxor, ta fram kvasten vi ska till Blåkulla fara.
Hej alla häxor, ta fram kvasten vi ska till Blåkulla fara.
En liten tid, vi flyger kring
Med mycket möda och mycket sving.
Hej alla häxor ta fram kvasten, vi ska till Blåkulla fara.

SKÅL!



Starka snapsar i påsk

Melodi: Blommig falukorv

Vi vill ha starka snapsar nu i påsk –
mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Vi älskar Svart Vinbärs och Skåne och
en Herrgård.
och vodkan den med lingonsmak.
Bäsk – gör oss så sälla.
Pors – gör oss så snälla.
Reimersholms är härligt läbbigt..
Vi vill ha starka snapsar nu i påsk –
mamma.
Nåt annat vill vi inte ha.
Kokokelikuku.
Nåt annat vill vi inte ha.
Kokokelikuku.
Nåt annat vill vi i-inte haaaaaaa!



SKÅL!



Påska hutt

Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut

Om man bara tar en smutt, smutt, smutt
utav denna påska-hutt, hutt, hutt
Har man ganska mycket kvar
Men se den som spar han har
inte särskilt roligt!

SKÅL!



Nu är det påsk igen

Melodi: Nu är det jul igen

Nu är det påsk igen, ja nu är det påsk igen
På påsken vill vi dricka nubbar.
Nu är det påsk igen, ja nu är det påsk igen
På påsken vill vi dricka nubbar.
Løitens är ju gott och Skåne är ju gott och
Reimersholms det är väl godkänt,
Rånäs är ju gott och Tällbergs är ju gott och
Skärgårdssnaps det är väl godkänt

SKÅL!



Påskvänskap

Melodi: I ett hus vid skogens slut

I ett hus vid skogens slut
liten höna tittar ut.
Påskharen han skuttar fort,
klappar på dess port.
"Hjälp, ack hjälp, ack hjälp du mej,
påsksnaps det har jag ej."
"Kom, ja kom i stugan in,
drick ett glas av min!"

SKÅL!



Vårfnatt

Melodi: Blåsippan ute i backarna står

Blåsippan ute i backarna står.
Niger och säger: Ja, ta nu en tår!
Därför vi dricker ur glaset så glatt.
Påsken blir glad, alla får vår-fnatt.

SKÅL!

